



## Hallo Elstenaars

De tijd vliegt... Toch duurde de winter veel te lang en wachten we nog altijd op de zomer. Zeker in dit klimaat zal het weer wel altijd gespreksonderwerp nummer één blijven!

Gelukkig zijn er gelegenheden genoeg in Elst om elkaar te ontmoeten. En voor diegenen die iets gemist hebben, is er natuurlijk nog de 'geschreven pers' in de vorm van 'De Elstenaar'.

Ook in deze editie brengen we namelijk uitgebreid verslag uit over wat er allemaal leeft, reilt en zeilt in Elst.. We durven zelfs honderd jaar teruggaan in de tijd;-)

Maar nog liever willen we jullie warm maken om de komende maanden actief deel te nemen of tenminste aanwezig te zijn op de toffe activiteiten die we plannen.

Elst leeft niet alleen, Elst groeit ook fors! Het zou fijn zijn dat de talrijke nieuwe bewoners van Elst zich ook laten zien deze zomer.

Wisten jullie trouwens dat een deel van de redactie van deze 'Elstenaar' ook uit 'inwijkelingen' bestaat...?

De redactie

## Agenda zomer - herfst 2013

- Zondag 9 juni Dorpsontbijt
- Zondag 20 juli KSA Kamp
- Zondag 25 aug Dorpsdag
- Zaterdag 31 aug Soirée Tropical
- Vrij 29 nov Toneelgroep Elsuth
- Vrij 6 dec Toneelgroep Elsuth
- Zat 30 nov Toneelgroep Elsuth
- Zat 7 dec Toneelgroep Elsuth
- Zon 8 dec Toneelgroep Elsuth

## Oproep aan alle Elstenaars!

Ben je op zoek naar vervoer? Ga je regelmatig met de auto naar Gent, Oudenaarde, Ronse...en heb je nog plaats om iemand mee te nemen?

Laat het weten via de site van de Elstenaar ([info@deelstenaar.be](mailto:info@deelstenaar.be)) en werk mee aan een betere wereld met minder files, lagere reiskosten, een beter milieu en warmere contacten met uw dorpsgenoten.

ddc



# Vierde Dorpsdag

## Zondag 25 augustus

### Iedereen welkom!!

**Elst maakt zich klaar voor alweer een spetterende Dorpsdag!!!**

Het 'Dorpsforum Elst' VZW is alweer volop bezig met de voorbereidingen van een nieuwe Dorpsdag.

We verklappen u alvast dat de wielervrienden erg aan hun trekken gaan komen met een

## **LUDIEKE DORPSKOERS**

Naast het sportieve en een hele reeks activiteiten voor de kinderen, gaan we vooral de **culinaire toer** op tijdens deze editie van de Dorpsdag! Er zal dus heel wat lekkers te verorberen zijn, en we nodigen iedereen uit om zoveel mogelijk te participeren. De komende weken zullen meer details bekendgemaakt worden en zullen enkelen van jullie individueel aangesproken worden om een handje toe te steken..

Gezien ons goed humeur en slecht karakter kan ook dit jaar een wedstrijdje niet ontbreken. Tijdens de Dorpsdag zal door een professionele jury de

## **BESTE TAART**

of het

## **BESTE GEBAK van ELST**

verkozen worden.

Duik alvast in uw kookboeken of ga bij tante of oma langs voor dat ene, unieke recept waarmee u onze vakjury kan overtuigen van uw culinaire kwaliteiten.

Het wedstrijdreglement volgt binnen enkele weken!

**meer info: check regelmatig [www.deelstenaar.be](http://www.deelstenaar.be)**



# Oproep

## Deelnemers Linedancing

Dat 'De Elstenaar' graag veel mensen op de been brengt om samen te genieten van een leuke babbel en een lekker glas, dat wisten jullie natuurlijk wel. Een trouwe lezer, Maureen De Brucker, wil nog een stapje verder gaan en wil met zoveel mogelijk mensen op de Dorpsdag gaan 'linedansen'!!

Laat jullie zeker niet afschrikken hoor, Maureen belooft ons dat iedereen het makkelijk kan aanleren! En Maureen voegt de daad bij het woord: ze plant **een eerste oefensessie linedancing op woensdagavond 5 juni** in de Dorpszaal boven JH Rustica.

De Elstenaar vindt het alvast een fantastisch initiatief en roept iedereen op om om **20 u** naar de Dorpszaal te komen. Het wordt gegarandeerd een leuke initiatiesessie, die zeker nog gevolgd zal worden door extra linedance avonden. Met als apotheose een 'optreden' op de Dorpsdag op 25 augustus!

**meer info en inschrijvingen op:  
maureen.de.brucker@pandora.be**

### 'Linedancing....?' Wasdadde???

Een linedance is een formatiedans waarbij een groep mensen danst in één of meer rijen, waarbij ze dezelfde bewegingen uitvoeren.

Linedance is een dansvorm die uit Amerika is over gekomen. Bij linedance worden er in lijnen/rijen gedanst, zo wordt het één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en op dezelfde maat gedanst. Wat ook kenbaar is voor linedance is dat er vaak een basis gedanst wordt van bijvoorbeeld totaal 32 tellen (4 keer 8 tellen) en deze achter elkaar herhaald wordt.

In het begin werd linedance alleen op countrymuziek gedanst. Tegenwoordig kun je linedance op verschillende stijlen muziek beoefenen, zoals pop, rock, salsamuziek, Iers enzovoort. Bekende dansen zijn bijvoorbeeld de Freeze en de Single Waltz. Linedance wordt vaak bij wijkverenigingen en dansscholen beoefend en de dansers zijn soms in country, western en/of cowboystijl gekleed.

Ook worden er jaarlijks linedancewedstrijden gehouden. Deze wedstrijden worden regionaal en landelijk gehouden. Bij deze wedstrijden kun je deelnemen als: team, partner, couple, choreografie of individuele linedancer.

Linedance wordt op verschillende niveaus gedanst. Dit ligt aan bijvoorbeeld de moeilijkheid van de basis van de dans. Dit zijn de verschillende niveaus: social, newcomer, novice, intermediate, advanced en megastar, Superstar, Allstar.

## Lieve De Meyer, Poëzie van eigen bodem!

Ter gelegenheid van de dorpsdag 2012 werd een gedichtenwedstrijd uitgeschreven (zie vorige editie van De Elstenaar). Bij de volwassenen koos de jury Lieve De Meyer uit als winnares. Dat zij toen niet aan haar proefstuk toe was bewijst de onderstaande inzending.

fb

### *Record turen gebroken*

*Roodborstje treuzelt  
Vlammen likken ovenwand  
Wat hout toegevoegd*

*Roodborstje beloert  
Het gieten pas begonnen  
Nog hout toegevoegd*

*Pollepel lekt deeg  
En ietwat geurigs zwelt aan  
Meer hout toegevoegd*

*Wachten wordt beroerd  
Drieëndertig uren lang  
Record gebroken*

*Pikt lukraak in 't rond  
Eén geutelingsken misschien  
Roodborstje treuzelt*

*Record turen gebroken*

*Elst, 11 februari 2013*

*Lieve De Meyer*



## Jens Lievens, Een plaatselijke fietsheld!

Het fietsersseizoen is weer begonnen! Na enkele droevige maanden, zie je weer overal wielertoeristen opduiken en de eerste voorjaarsklassiekers zijn alweer achter de rug. Jens Lievens uit de Dompels in Elst rijdt echter elke dag zijn kleine klassieker, want hij gaat elke dag naar Gent werken met de fiets. Hoe dat precies zit, zoeken wij voor u uit.

### Hoe is het zover gekomen?

We woonden in Gent en we waren al een tijdje op zoek naar een huis 'op de buiten', maar binnen een straal van 25 km rond Gent. We wilden graag dichterbij de natuur leven, maar zonder diezelfde natuur dan te verpesten door hele dagen rond te rijden met de auto. Eigenlijk zagen we dat het net buiten die 25 km, dus voorbij Zwalm, mooier begon te worden en toen we dan dit huis vonden in de Dompels, waren we verkocht.

De stap van de stad naar het platteland was niet eenvoudig, maar nu zouden we niet meer terug willen. Ik woon hier iets meer dan een jaar, maar ik werk nog steeds in het UZ in Gent. Dat is ongeveer 25 km enkel, maar via de Schelde is dat 32 km of ongeveer 1u fietsen. Langs die weg kan je doorrijden, het is mooier en is vooral véél veiliger, want ik heb geen zin om te eindigen als een kruisje langs de weg.

### Je fiets dus elke dag ongeveer 62 km om te gaan werken?

Ja, ik werk altijd in de vroege of de late ploeg en het is voor mij dus onmogelijk om met het openbaar vervoer te gaan. En ik begrijp ook wel dat het geen zin heeft om om 5u 's morgens bussen met één passagier te laten rijden.

### En hebben jullie dan geen auto?

Toch wel, zonder auto zou het hier niet gaan, maar we proberen die toch zo min mogelijk te gebruiken.

### Waarom kies je er dan toch voor om met de fiets naar je werk te gaan?

Kijk, we zijn hier op de buiten om meer voeling te hebben met de natuur dus willen we dat hier graag zo houden. Bovendien heb ik veel sport nodig, anders word ik gek. 20 km langs de Schelde fietsen is voor veel mensen een hobby voor na het werk, maar ik doe het op die manier. Ik vind het veel vreemder om bijvoorbeeld met de auto naar de fitness te rijden en daar dan te sporten.

Als ik elke dag met de fiets naar het werk zou gaan, zou me dat al snel zo'n 200 euro per maand kosten terwijl ik nu ongeveer 150 euro fietsvergoeding krijg. Dat is toch al een verschil van 350 euro. Het is dus ecologisch en financieel interessant en ik hou van de rust van het fietsen. Eigenlijk zijn er geen nadelen, behalve dan als het sneeuwt.



'EEN JONG EN  
SPORTIEF MODEL',  
ZEI DE VERKOPER



## Je fiets dus zomer en winter?

Ja, zelfs in de sneeuw. Als er een paar sporen zijn door de auto's gaat dat ook wel. Toch nog een voordeel aan die auto's (lacht). Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n winter meegemaakt. Misschien is dat iets typisch voor Elst? De kou is op zich ook geen probleem. Je kleedt je ernaar en als je doorfietst, krijg je het ook wel warm. Mensen die uit hun warme auto stappen hebben het zelfs kouder als ze uiteindelijk aankomen op het werk. Ik ben tot nu toe ook nog niet ziek geweest door te fietsen in de winter, integendeel. Ik had één keer buikgriep, maar dat komt niet door het fietsen hé.



## En je gaat echt nooit met de auto?

Soms rijd ik mee met een collega uit Horebeke, maar dat gebeurt maar heel zelden, misschien 4 keer op een jaar. Het is ook heel moeilijk te organiseren met de werkplanning. Gewoon fietsen gaat eigenlijk sneller dan alles afspreken. Ik heb dat fietsen ook nodig. Ik zie in mijn job als verpleger veel drama's en dan helpt het fietsen om mijn hoofd leeg te maken. Met de fiets zie je ook wel vreemde dingen. Zo kom ik heel regelmatig een man tegen die 's morgens vroeg aan de Schelde toekomt met zijn foto toestel, zijn statief opstelt en een foto neemt van zichzelf. Vreemd.

## En je hebt dan toch een goede fiets mag ik hopen?

Ik heb gewoon een tweedehands koersfiets. We hadden eerst een elektrische fiets gekocht, maar dat gaf alleen maar miserie. Een platte band vervangen is niet gemakkelijk en de batterij gaat plat omdat de afstand te groot is. En eigenlijk is het ook niet zo bijzonder hoor. Op mijn werk doet er iemand 45 km enkel, maar dat is wel een triatleet die na het werk nog 1,5u op de rollen fietst en daarna nog 1u gaat lopen. Dat doe ik dan weer duidelijk niet. Als ik thuiskom, ben ik toch even op. Ik heb wel eens gehoord van een man die enkele keren p e r week vanuit Brakel naar zijn werk in Antwerpen fietste. Het kan dus altijd wel straffer.



Aan de andere kant heb ik ook collega's die op 2 km van het werk wonen, met de auto komen en zo lang zoeken naar een parking dat ze er al waren geweest met de fiets. Ze beseffen dat wel, maar het is een gewoonte. Eigenlijk heeft mijn vriendin Sara me overtuigd om dit interview te doen. Niet omdat het op zich zo bijzonder is wat ik doe, maar wel omdat het andere mensen misschien kan motiveren om het ook eens te proberen.

Kijk, ik ben niet anti-auto en ik veroordeel niemand, maar het is wel tijd dat er iets gebeurt. We kunnen daarover zagen, maar we kunnen ook iets doen. En het kan altijd beter hé. Ons huis is niet zo groot, maar eigenlijk kunnen hier naar Afrikaanse normen zeker 20 mensen in wonen. Onze tuin zou vol groenten kunnen staan, maar we eten hier dus wel olijven uit Spanje. Maar goed, als ik het volhoud om te blijven fietsen tijdens onze ecologische verbouwingen, dan mag je me een held noemen, ok? (lacht).



# FOTOZOEKTOCHT



We zijn toe aan alweer een nieuwe fotozoektocht.

**Weet ons exact te vertellen waar onderstaande foto genomen is en win een prachtige prijs.**

Antwoorden sturen vóór 31 augustus 2013 naar [info@deelstenaar.be](mailto:info@deelstenaar.be) of naar De Elstenaar, Ommegangstraat 33A, 9660 Elst.

## Winnaar vorige fotozoektocht!

Jean Pandelaere uit de Ommegangstraat wist de precies te vertellen waar hij onderstaande 'vervallen' schuur uit vorige fotowedstrijd heeft gezien. Inderdaad, we treffen deze oude schuur aan op Vissegem! En belofte maakt schuld: Jean kreeg van de redactie een mooi geschenk, aangeboden door **Apotheek Sint-Apollonia!**





# ACTIVITEITEN in de Kijker

...

30 NOV, 1, 7, 8 EN 9 DEC

ELSUTH BRENGT

'DE GENODIGDE'

Onze plaatselijke toneelvereniging heeft eind vorig jaar weer eens het beste uit zichzelf getoverd met een schitterend schouwspel. Meer dan 300 mensen kwamen in totaal kijken naar het stuk.

"De genodigde" is meer dan een vlotte vaudeville. De auteur neemt de methodes op de korrel die vandaag gebruikt worden bij het selecteren van kaderleden in de moderne industrie.



...

16 DECEMBER

KERSTVIERING EN KERSTMARKT!

Zoals elk jaar werd ook kerstmis gevierd in Elst. Voorafgaand aan de kerstmarkt werd er gevierd in de Sint-Apollonia-kerk. Ook dit jaar hadden de juffen, die ene meester en natuurlijk de leerlingen hun uiterste best gedaan.



Ze zongen, lazen gebeden, musiceerden en zwaaiden met hun zaklampen. Het met mama's en papa's, grootmoeders en vrienden goed gevulde kerkje, glom van trots. De oudere kinderen blonken immers uit door hun goede articulatie, de kleutertjes door hun hoog knuffelgehalte.



Pastoor Alexander Vandaele ging voor de eerste keer voor in de kerstviering, tot grote voldoening van de aanwezigen. Ik denk dat ik gerust namens alle aanwezigen mag spreken, wanneer ik zeg hem volgend jaar weer te willen zien voorgaan.

...

4 JANUARI

NIEUWJAARSRECEPTIE RUSTICA!

Vrijdag 4 januari was het een erg gezellige bedoening, in het jeugdhuis achter de Sint-Apollonia-kerk te Elst. Het plaatselijke jeugdhuis Rustica organiseerde er een erg gesmaakte nieuwjaarsreceptie. Tot middernacht waren de dranken gratis, en werd er regelmatig rondgegaan met lekkere versnaperingen.



...

30 JANUARI

KAARTERSCLUB VIERT KONING!

Traditiegetrouw werden in het clublokaal 't Geutelingske bij Nadia de kampioenen van het afgelopen kaartseizoen gevierd. Tevens vierde de kaartersclub zijn 50-jarig bestaan.





# AKTIVITEITEN in de Kijker

Bij het bieden was de strijd om de titel spannend en legde de laatste wedstrijd de rangschikking vast: Michel Spranghers haalde het vóór Danny Van Wijmeersch en Albert Fort .

Bij het manillen werd het eveneens een thriller tot de laatste kaart en werd Linda Paternoster kampioen vóór Adrien De Hauw en Robert Duffeleer .



Het nieuwe ( en 51ste !!) kaartseizoen startte op zaterdag 24/2 . Nieuwe leden zijn steeds welkom. Het bestuur van de club is in handen van voorzitter Jan De Lange bijgestaan door Erwin Merchiers en Eric Den Haene.



Bedankt, Erwin Merchiers, voor je mooie verslag en foto's. Véél succes met de kaartclub in 2013 en de volgende 50 jaren !

...

31 JANUARI

VERKIEZING GEUTELINGEN-

BOER EN BOERIN

Op donderdag 31 januari werd in het schooltje van Elst de geutelingen-verkiezing georganiseerd. Er deden 9 kandidaten mee, 4 meisjes en 5 jongens. Na de speeltijd was het zover ! De proeven konden beginnen. De eerste proef was zoals altijd jezelf voorstellen. Alle liedjes en gedichtjes waren heel mooi. Daarna was het tijd voor de tweede proef, confetti zuigen. Dit was niet gemakkelijk. De derde proef waren enkele moeilijke raadsels. Dan was het tijd om het eiwit te kloppen. Daarna moest het muisstil worden want we moesten geluidjes raden. De volgende proef om het mooist een geuteling versieren. Voor de laatste proef moesten we met dikke houten bollen gooien.



Dan was het spannend want het was tijd voor de bekendmaking van de winnaar en winnares. Ook prinses Mathilde en prinses Maxima vonden het spannend. En de winnaars zijn... Amber en Emiel!  
Maar iedereen heeft toch zeer goed zijn best gedaan.

...

9-10 FEBRUARI

'KUNSTHAPPENING ELST' IS EEN GROOT SUCCES!!

Op 9 en 10 februari vond een tentoonstelling plaats die gelijktijdig in de kerk én in de dorpszaal plaats vond. In de kerk waren er werken van de jonge, Vlaamse kunstenaar Koen Pennick.



In de dorpszaal werd een deel van de persoonlijke collectie van de pas overleden Elsterse kunstenaar Pat De Vylder tentoongesteld.



Met op zaterdag 163 en op zondag 252 nieuwsgierige toeschouwers kan moeilijk beweerd worden dat de kunsthappening geen succes was.



# ACTIVITEITEN in de Kijker

...

9 FEBRUARI

## WERELDRECORD GEUTELINGEN GIETEN

33 uur lang ononderbroken geutelingen gieten. Het was nog nooit eerder vertoond. Waardoor het ook automatisch een werelds beste prestatie zou worden ... Overdag werd er in twee ovens gebakken, waardoor er altijd 10 vrijwilligers in het ovenmuseum aanwezig waren. 's Nachts werd er maar in één oven gebakken, dan kon de klus geklaard worden door 6 mensen.



Zaterdagochtend, de dag van de geutelingenwandelingen, startte men om 8 uur. Met de bedoeling 33 uren later, zondag om 17 uur, het record binnen te halen. De vroege ochtenduren, tussen vier en zes, waren de moeilijkste om door te spartelen, werd me verteld ... Maar ook dit lukte.

Grote opschudding dan ook, toen rondom het 22ste uur een geutelingengieter onwel werd. Gelukkig was er genoeg edelgerstenat aanwezig, om de ongelukkige vlug terug op de been te helpen.

Missie geslaagd, met overtuiging !



...

10 FEBRUARI

## GEUTELINGENWORP

Aan de zijde van Geena Lisa stonden ze te blinken, onze geutelingenboerin en -boer, die zondagnamiddag. Ofwel Amber Van Den Broecke en Emiel Maes.



Het was Amber aan te zien, een uur vóórdat Geena Lisa haar opwachting

maakte op de geutelingenfeesten. Ze was een beetje zenuwachtig. Maar het leek, achteraf gezien, voor niks nodig. Ze kweten zich geweldig van hun taak, de geutelingenworp.

Gevraagd naar een reactie, wist Amber het volgende te zeggen : 'Hihi, jaa, het was een hele leuke ervaring en Geena Lisa, is een hele hele leuke madam! Ze had veel interesse in Emiel en mij. We hebben dan ook een erg leuke babbel gehad.'



...

8 MAART

## 'VERENIGDE ST(R)ATEN' QUIZ

De kwissen van Paul Gosseye zijn meestal op een gelijkaardige manier opgebouwd. De deelnemers bekijken eerst een videofragment, waarna ze vragen te beantwoorden krijgen. Het moeilijke en tevens onvoorspelbare is, dat je nooit van tevoren weet, of de vragen echt betrekking hebben op de getoonde beelden. Let je eens niet op, dan krijg je gegarandeerd detailvragen uit het clipje. Herinner je je nog wel elk beeld, dan gaan de vragen over iets totaal anders ...

Verder zijn Pauls' kwissen ook een regelrechte aanval op je lachspieren.

# ACTIVITEITEN in de KIJKER

Hij heeft immer een gevoel voor humor, wat blijkt uit de keuze van zijn filmpjes. Vaak +16, maar altijd even vermakelijk. Volgend jaar weer meer van 't zelfde !

...

9 MEI

## EERSTE COMMUNIE



Ian, Flore, Sam, Gill, Kyenta, Helena, Jorn, Herben, Amke en Lawrence straalden. In hun mooie nieuwe outfits. De meisjes gecoiffeerd als prinsesjes en gekleed in de mooiste kleedjes. De jongens natuurlijk wat stoerder met hun dasjes en ook één knap hoedje.



Amber was de vertelster bij de 'IJsbeer en de regenboog'. Alle kindjes, de kleuters inclusief, bliezen bellen. Het regenbooglied, ondersteund door op powerpoint geprojecteerde foto's van de kinderen. Een ontroerend luisterlied, uitgebeeld door Kyenta en Amber. 'True Colors' een ander luisterlied. Het 'Onze Vader' uitgebeeld door alle kinderen ...

...

9 MAART

## APRES SKI PARTY RUSTICA



De outfits waren er, de halve liters ook, we mogen dus veronderstellen dat dat jodelen ook geen probleem geweest zal zijn. Zeker niet naarmate de uren voorbij gingen !

Zoals steeds bij een viering in de kerk van Elst hadden de juffen en de ene meester heel erg hun best gedaan. Het door hen gekozen thema 'Jezus kleurt ons leven' leende zich dan ook erg goed tot een kleurrijk feest.



Met de zowel prachtige als ontroerende optredens van Elise, Lauranne, de 10 communicantjes, Anna, Febe, Gill, Tuur, Emiel en Xander werd duidelijk, dat de Elsterse kindjes allen toekomstige sterren zijn. De aanwezige familieleden glommen dan ook van trots en vereeuwigden alles op de vele digitale camera's.



Juf Ilja werd in de bloempjes gezet door 'haar kindjes' en dat was meer dan terecht. Net als de mama van juf Leen, die de Sint-Apolloniakerk heel warm aangekleed had. Ik ben er van overtuigd dat de kinderen nog heel lang zullen nagenieten en -vertellen !



# ACTIVITEITEN in de KIJKER

...

17 MEI 2013

ELST ROCKT...VOOR DE 5E KEER!

Voor deze jubileumeditie waren twee topacts geprogrammeerd, beginnend met de Dizzy Fingers, gevolgd door onvergetelijke covers van Chris Hageland.



En zoals je ziet op onderstaande foto, poseren ook de organisatie en de enthousiaste aanwezigen eens graag voor de lens.



...

18 MEI 2013

SCHOOLFEEST ELST

Op 18 mei vond alweer één van de jaarlijkse hoogtepunten van vele meisjes en jongens van onze basisschool plaats, nl. het schoolfeest.



Hierin konden ze in een dansje aan hun familie tonen wat ze geleerd hebben. Erg ontroerende tafereeltjes bij de kleinsten. Knappe dansprestaties bij de groteren ...



Dit alles is enkel mogelijk door de niet-aflatende inzet, gedurende vele weken, van de juffen en de meesters in de verschillende scholen. Daarin bijgestaan, zeker op de dag van de apotheose door vele vrijwilligers, vaak ouders en grootouders.



hc



# Kinderopvang te Elst

**Op zoek naar opvang voor je kindje(s) in Elst?**



## **Mieke Blondeel**

**Smisstraat 10, tel.0484 941 558**

**Aangesloten bij KAV (Femma) Oudenaarde**



## Pastorie Elst



**Op vrijdag 15 maart werd voor de 3de maal de vroegere pastoriwoning (Sint-Apolloniastraat nr. 2) te koop gesteld door de gemeente Brakel. De vraagprijs 195.000 EUR werd echter niet geboden zodat het onroerende goed niet werd toegewezen en de woning derhalve geen nieuwe eigenaar kreeg. In wezen verdient dit huis beter : als je onderstaand artikel leest beseft u allicht waarom !**

### **Een beetje geschiedenis**

De oorsprong van de pastorie ligt in de kerkelijke verplichting voor de pastoor om na zijn benoeming in zijn parochie te gaan

wonen. Dit vereiste een "pastoreel huis". Deze verplichting werd herhaald tijdens het concilie van Trente (1563) waardoor in het begin van de 17de eeuw verschillende pastorieën werden gebouwd. Daar er slechts weinig pastorieën uit die tijd bleven bestaan, dateren de panden veeleer uit de 18de eeuw en het begin van de 19de eeuw.

In 1568 had Elst een pastorie maar deze werd tijdens de godsdienststroeibelen in de as gelegd. Nadien, tot in de 17de eeuw, bezat Elst geen pastorie meer. Op het einde van dezelfde eeuw werd reeds in geschriften over het onderhoud van de pastorie gesproken. In 1772 werden grote veranderingen aangebracht. De pastorie werd vergroot en geplafonneerd. Het huidige gebouw stamt gedeeltelijk uit de 18de eeuw, maar in de loop van de 19de en de 20ste eeuw werden heel wat verbouwingen uitgevoerd.

De pastorie deed dienst als woning voor de pastoor en de onderpastoor. Daarnaast was er in de pastorie ook een vergaderzaal waar de kerkfabriek samenkwam. Achteraan in de tuin van de pastorie stond een toren van waaruit men over het landschap kon turen. Men vertelt dat sommige pastoors in die toren gingen brevieren. Op 12 december 2002 werd de pastorie van Elst beschermd als monument.

### **Bouwkundig erfgoed**

(uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed)

Voorheen breedhuis van één bouwlaag, een in 1772 vergrote en geplaffoneerde pastorie, vermeld als goed onderhouden in 1699 en 1731 (nog niet bestaand in de eerste helft van de 17de eeuw). Volgens archiefstukken in 1888 gewijzigd naar ontwerp van architect Vossaert met toevoeging van bovenverdieping. Heden bakstenen dubbelhuis van zeven traveeën waarvan vijf linkse traveeën met een bovenverdieping, onder pannen zadeldaken

(nok parallel met de straat). Verankerde lijstgevel met rechthoekige benedenvensters en getoogde bovenvensters met hardstenen lekdorpel. Vlakke rechthoekige hardstenen deuroplijsting met geometriserende roedeverdeling in het bovenlicht en oude koperen deurklink in vuistvorm met handgreep.

Voorgevel in de eerste helft van de 20ste eeuw enigszins veranderd door gevelcementering, houten rolluikkasten aan de benedenvensters in plaats van luiken, vernieuwde houten kroonlijst. Kozijnen van bovenvensters recent veranderd in kunststof. Achtergevel met getoogde vensters en rechthoekige deur in idem omlijsting met bovenlicht als voordeur. Toegevoegde beglaasde houten veranda. Drie getraliede zoldervensters en een topoculus in de rechter zijgevel.

Tweedelige overwelfde kelder aan de tuinzijde onder de vier rechtse traveeën. Meerdere 18de-eeuwse interieurelementen op begane grond onder andere bepleisterde zolderingen met hollijst en geprofileerd lijstwerk, schouwboezems met stucdecoratie en drie binnendeuren met spiegelboogpaneel. Houten trap met trappalen en fijne balusterleuning neoclassicistische marmeren schoorsteenmantel van vergaderzaal uit eind 19de eeuw.

Ruime bijbehorende tuin waarvan aangelegde heuvel achterin voorzien van belvédère (vroeger overdekt) op gewelfde onderbouw. Voortuinmuur gereduceerd tot lage gemetste afsluiting met houten hekje tegenover de voordeur.



**Pastorie rond 1910**

### **Pastors**

De eerste pastoor van Elst die vermeld werd omstreeks 1200 in de oorkonden van de Sint-Salvatorabdij van Ename is **Egberto**. In de 14de eeuw was een zekere **Gillesse** er pastoor.

In 1557 en 1575 werd **Antonius Vervaerent** vermeld als pastoor. In de dekenale verslagen staat vermeld dat hij het niet al te nauw nam met het celibaat of toch minstens ergernis gaf op dat vlak. Het was tevens de periode van de beeldenstorm en het platbranden van kerken en pastorieën.





Nadien heeft de parochie Elst lange tijd geen pastoor meer gehad wegens een nijpend tekort aan priesters (blijkbaar herhaalt de geschiedenis zich - fb). Zelfs grote parochies kregen slechts een deservitor (= waarnemend pastoor uit een naburige parochie - fb). In de periode van 1580 tot 1621 en ook nog nadien hebben enkel pastoors van andere parochies dienst gedaan als deservitor (pastoors van Zegelsem, Michelbeke, Strijpen, Rozebeke). In 1728 verzocht men om een eigen pastoor. Op 19.5.1728 werd **Victor Joannes**

**Smet** uit Leuven pastoor benoemd en hij bleef in dienst tot 1759. Na hem kwam er opnieuw een deservitor voor korte tijd : **Michaël Batens** uit Brussel. **Carolus Hertsens** uit Baardegem werd pastoor benoemd van 1760 tot 1782; tijdens zijn diensttijd werden voor het eerst twee coadjutors of helpers vermeld. Verder had Elst gedurende de 19de eeuw voortdurend benoemde pastoors.

Met de eeuwwisseling naar de 20ste eeuw was **Camillus De Swaef** (1897 - 1901) pastoor. Verder volgden elkaar op :

Jozef Van Mieghem	1901 - 1907
Augustinus De Saedeleir	1907 - 1919
Louis Pauwels	1919 - 1921
Leo De Ruyck	1921 - 1933
Alfons Van Bockstael	1933 - 1951
Adolf Waegeneer	1951 - 1960
Oscar Bogaert	1960 - 1968
André Cosyns	1968 - 1978
Joris De Leppeleere	1978 - 1990
Georges Herregods	1991 - 2002
André Bracke	2002 - deservitor

fb

**Bronnen:** *Inventaris van het bouwkundig erfgoed*

Geschied- en Heemkundige Kring Triverius : *De dekenij Nederbrakel en haar parochies vroeger en nu*

**Zo zou de pastorij er kunnen gaan uitzien... (na een fikse opknappbeurt)!!**



**Wie durft het aan...???**



### De 'rode bron' is niet meer!

of de teloorgang van een klein historisch monumentje

Jaren, decennia, eeuwen?

Water in overvloed.

Ter hoogte van de Nieuwstraat 73 (in vroegere tijden Smisstraat) bevindt zich de overkoepelde bron "rode bron genaamd".

De naam 'Rode' ontstond wellicht omwille van de aanwezigheid van ijzer in het water.

Voor vele mensen uit Elst staat deze bron in hun geheugen gegrift. Bij een fietstochtje, of een wandeling werd er door kinderen gretig gedronken aan die bron. De bron was een stopplaats.

Ook voor de landbouwers uit de streek was deze bron een plaats van bevoorrading.

De wijnproducenten uit vroegere tijden kwamen water halen uit de bron omdat het water een uitzonderlijke kwaliteit had.

In droge zomers zoals in 1959 en 1976 werd het een plaats bij uitstek waar mensen uit Elst en omgeving water kwamen putten.

De mooie bakstenen koepel kwam tot verval in de tachtiger jaren. Een herstelling, gebruikmakend van platen in blauwe hardsteen, werd uitgevoerd onder regie van de gemeente Brakel.

Mooie bakstenen koepel en een waterrijke bron...

Dit is nu verleden tijd. Een historisch monumentje is niet meer.

Hoe komt dit? Dat is de vraag.

Of werd de waterader afgesneden? Dit is een mogelijkheid. Water zoekt een andere weg en keert nooit op zijn loop terug.

Of wordt er in de omgeving van de bron heel veel water verbruikt door massaal oppompen?

De plaats van oppompen moet dan wel hoger gelegen zijn. Deze plaats kan wel een heel eind verwijderd zijn van de rode bron.

"De rode bron" werd nu een leegstaande put: "de dode bron".

Een klein monumentje dat verwijst naar een waterrijk verleden.

Bronnen zijn cultureel erfgoed in onze streek. Help ons aan meer verhalen omtrent deze bron.

Wie heeft er nog een foto van overkoepelde bron?

fb (Met dank aan Lieve De Meyer)

**Stuur uw verhalen en oude foto's van de bron op naar: [info@deelstenaar.be](mailto:info@deelstenaar.be)**



# OUDE FOTO'S (MET EEN VERHAAL)

Schooljaar 1962-1962 (gemeenteschool Elst)



- |                         |                             |                                     |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Frans Baeckelandt    | 9. Bernard Cruypelinck      | 17. Michel De Temmerman             |
| 2. Daniël De Bleecker   | 10. Robert Van Oudenhove    | 18. Roger De Temmerman              |
| 3. Roland Clauwaert     | 11. Freddy Seghers          | 19. Leo Verlinden                   |
| 4. Jacques De Smet      | 12. René De Temmerman       | 20. André Fouquet                   |
| 5. Paul Seghers         | 13. Freddy Van Der Cruyssen | 21. Henri Fouquet                   |
| 6. Gerard Van Oudenhove | 14. Lucien De Temmerman     | 22. Marc Watez                      |
| 7. Luc Watez            | 15. Elie Van Lierde         | 23. Onderwijzer Albert Van Hautegem |
| 8. José Kindt           | 16. André De Pessemier      |                                     |

**Foto werd ons ter beschikking gesteld door Mevr. M.A. Seghers, de namen werden achterhaald met veel geduld en hulp van onder meer Albert Van Hautegem en zijn echtgenote Andrea en de ex-Elstenaar René De Temmerman (nr. 12 in de lijst),**

**waarvoor onze oprechte dank !**

# BOERINNENGILDE ELST 1961

## ONTBREKENDE NAMEN

Onderstaande foto verscheen in de vorige editie van 'De Elstenaar'. Van de 104 personen op deze foto, kon onze redactie 86 personen identificeren en de namen van deze mensen werden dan ook gepubliceerd.

Intussen gingen we verder op zoek naar de ontbrekende namen, en niet minder dan 14 bijkomende personen werden geïdentificeerd. Benieuwd wie? Kijk dan gauw op de volgende pagina...



Met dank aan onder meer : Noël Van Melckebeke (ex-Elstenaar) en Nelly Troncquo !



# JUBELDAG BOERINNEGILDE ELST

1	Germaine Lamarq	Vissegem	53	Gaby Van Wijmeersch (melkerij)	Ommegangstraat
2	Yvonne De Temmerman	Vissegem	54	Eugenie Van De Vijver	St-Apolloniastraat
3	Hilona Van der Donckt	Gentsestraat	55	Emma Van Wambeke	Geutelingstraat
4	Georgette De Ruyver	Ommegangstraat	56	Katerine Joos	Boekelstraat
5	Agnes Piens (café Fiel)	St-Apolloniastraat	57	Irma Haegeman	
6	Marie-José De Bleecker	Lepelstraat	58	Maria De Rouck	Smisstraat
7	Germaine De Temmerman	Boekelstraat	59	Leona Hansens	Pottenberg
8	Juffr Maria De Bleecker	Smisstraat	60	Marthe Van Der Straeten (hof)	Sieregem
9			61	Maria Foubert	St-Apolloniastraat
10	Maria De Ridder	Muizenveld	62	Gaby Martens	Boekelstraat
11	Godelieve Van Den Broeke	Zottegem	63	Zoë Goethals	Boekelstraat
12	Rosine De Backer	Smisstraat	64	Celine Van Den Driessche	Ommegangstraat
13	Albertine Van De Mergel	Vissegem	65	Martha (boerderij Mincke)	Lepelstraat
14	Angèle Hoebeke	Bassegem	66	Meerschout (moeder André De Cubber)	
15	Maria De Temmerman (Tavie)	Gentsestraat	67	Gerarda Driegelinck	St-Apolloniaplein
16	Gerarda (Gust de gareelmaker)	Gentsestraat	68	Camilla De Cubber	Heringstraat
17	Maria Tack	Gentsestraat	69	Elodie Liedts	Boekelstraat
18	Denise De Ridder	Ommegangstraat	70	Maire-Thérèse Meerschaut	
19	Madeleine Jacobs (bakkerij vdd)	St-Apolloniastraat	71	Margriet Van Wambeke	Ommegangstraat
20	Rachel Van De Velde	Smisstraat	72	Eleonore Schiettecatte	St-Apolloniaplein
21	Maria Verbruggen	Terwalle	73	Irma Foucgart	Vissegem
22	Francine Loterman	Keuzelweg	74	Jeanine Lemagie	Pottenberg
23	Godelieve De Temmerman	Geutelingstraat	75	Lea Van Den Broeke	Ommegangstraat
24	Alma Tronquo	Twaalfbunderstraat	76	spreker	
25	Madeleine Troncquo	Heringstraat	77	Zoë De Vos	St-Apolloniaplein
26	Lisa Seghers	Ommegangstraat	78	Francis Van Den Daele	Ommegangstraat
27	Julia Van Oorteghem	Lepelstraat	79	Therèse Lodens (moeder Backaert)	
28	zus van Jacqueline	Blomveld	80	Guido Van Den Broeke	Ommegangstraat
29	Marie Meerschaut	Twaalfbunder	81	Mariette Van Der Linden	Boekelstraat
30	Sara Gezels		82	Pastoor E. H. Bogaert	
31	Ivonne De Braekeleir (bierhandel)	Nieuwstraat	83	Verda Van Den Broeke	Gentsestraat
32	Julia Rasschaert	Gentsestraat	84	Alfons Van Der meulen	Twaalfbunder
33	Paula Van Assche	Vissegem	85	Lisa D'Haenens (boerderij)	Gentsestraat
34	Maria Kindt (beenhouwerij)	Geutelingstraat	86	Emma (tante madame Pitou)	St-Apolloniastraat
35	Madeleine De Koekelaere	Geutelingstraat	87	Mathilde De Vrieze	Twaalfbunder
36	Moeder Marieke De Lange	Pottenberg	88	Marie De Temmerman	Oudenaardsestraat
37	Martha De Clercq	Renweg	89		
38	Gaby Lenvain (winkel Troncquo)	Lepelstraat	90	Verda Depré (zus burgemeester Depré)	Smisstraat
39	Alice Manssens (Kurzal)	Boekelbaan	91	Irma Van De Mergel	Smisstraat
40	Zoë Van Wijmeersch	Lepelstraat	92	Christine Cruypelinck	St. Apolloniaplein
41	Julia (echtgen A Van Cauwenberge)	Vissegem	93	Cyrilla Dutranoix	Blomveld
42	Julia Cruypelinck (Heidelberg)	Ommegangstraat	94	Lucie De Weder	Twaalfbunderstraat
43	Maria Van Welden (fietsenmaker)	Ommegangstraat	95	Marie-Paule Van Den Dooren	St-Apolloniastraat
44	Clara De Cubber	Klein Kapittel	96	Marie-Thérèse Joos	St-Apolloniastraat
45	Bertha Romeyns	Smisstraat	97	De Weder	Twaalfbunderstraat
46	Clara Van Nederveelde	St-Apolloniastraat	98	Anna Van der Meulen	Twaalfbunderstraat
47	Palmyre Gosseye (bakkerij)	Ommegangstraat	99	Marieke Van Gansbeke	Blomveld
48	Irene Denys	Ommegangstraat	100	Nelly Troncquo	Lepelstraat
49	Clara Rasschaert	Gentsestraat	101	Lea Troncquo	Gentsestraat
50	Marie De Lange (beenhouwerij)	Geutelingstraat	102	Cecile De Weder	Twaalfbunderstraat
51	Maria Joos	Smisstraat	103	Anais Dutranoix	Blomveld
52	Marie Vanderlinen	Gentsestraat	104	Marie-Antoinette Seghers	Ommegangstraat

# 100 JAAR GELEDEN

## Wereld

1913 vormde het laatste gloriejaar van Europa voordat de oude wereldorde instortte. In 1913 werden in de literatuur, de kunst en muziek de extremen opgezocht alsof er geen morgen was. Proust zoekt naar de verloren tijd, Malevitsj schildert een vierkant, Stravinsky viert het lenteoffer. Kafka, Joyce en Musil drinken op dezelfde dag in Triëst een cappuccino, en in München probeert een Oostenrijkse schilder, ene Adolf Hitler, zijn treurige stadsgezichten aan de man te brengen..



## België

Op 25 mei 1913 werd de eerste editie van de Ronde van Vlaanderen verreden over een afstand van 324 km met start en aankomst in Gent. De gemiddelde uursnelheid van de winnaar was 26,88 km/h. Van de 37 vertrekkers bereikten er slechts 16 de aankomst. De winnaar Paul Deman (° 1889 - + 1961) was een Belgische profwielrenner van 1910 tot 1925. Naast de voormelde Ronde won hij ook Bordeaux-Parijs in 1914, Parijs-Roubaix in 1920 en Parijs-Tours in 1923.



De Belgische bevolking bedraagt 7.571.387 zielen, 3.818.558 vrouwen tegen 3.756.822 mannen. Het zwakke geslacht is dus met ruim 58.000 zielen in de meerderheid. De komende vier jaren zal dat verschil helaas nog veel groter worden ingevolge de op til staande wereldoorlog.

Op 26 april 1913 werd de wereldtentoonstelling in Gent plechtig geopend door onze toenmalige vorst, Koning Albert I.

## Elst

Uit De Beiaard

05.04.1913

Ter gelegenheid van de jaarlijksche kermis der inhuldiging van den tram, zal er zondag aanstaande 6 april, bij Petrus Adriaens, te Elst, "Ooievaar", om 3 ure namiddag groote velokoers voor beginnelingen plaats hebben.



19.04.1913

Zondag 27 april : jaarlijkse kermis te Smisstraat. Allerhande vermakelijkheden. Veel en deftig verzet. Dus allen de 27sten naar de Smisstraat. Het feest zal aangekondigd worden door het losbranden der kanonnen.

28.06.1913

Wat in alle gazetten gestaan heeft, dat Charles Louis De Cubber hier verledene week door den donder werd getroffen, is God zij dank geheel onwaar: de man is frisch en gezond en heeft geen dondersteen gezien. Maar dat de Perlinckbeeke over hare boorden is gegaan en veel schade heeft aangericht aan het Moleken, is de zuivere waarheid.

fb



## GEZOCHT !!!!!

De redactie van 'De Elstenaar' kreeg via het gekende emailadres [info@deelstenaar.be](mailto:info@deelstenaar.be) het onderstaande verzoek :

Beste redactie,

Zou het mogelijk zijn in één van de volgende edities van 'De Elstenaar' een oproep te plaatsen of er mensen zijn die nog oude postkaarten van Elst in hun bezit hebben en bereid zijn die te verkopen aan mij? Ik heb er zelf nog enkele o.a. van de kerk, het klooster en de dorpsstraat maar zou de verzameling postkaarten van mijn geboortedorp graag uitbreiden.

Carine Viville



### ELSTERSE MOPKES

Een man krijgt een rondleiding in de latexfabriek. Hij krijgt een productielijn te zien waar de zuigspenen worden gemaakt voor babyflesjes.

De machine maakt steeds dezelfde geluidjes: blub, ploep, blub, ploep,...

De directeur legt uit dat het 'blub' geluid wordt veroorzaakt wanneer de latex in de vorm wordt gegoten, de 'ploep' geluid is het gaatje dat in de speen wordt geprikt.

Daarna krijgt de gast de condoommachine te zien. De machine maakt het volgende geluid: blub, blub, blub, ploep, blub,...

De man luistert nog eens aandachtig en zegt: "Ik herken het 'blub'-geluid van de latex die wordt gegoten, maar volgens mij hoor ik een 'ploep' geluid zoals van een gaatje dat wordt geprikt?" De directeur zegt: "Ja, dat klopt, in elke vierde condoom die gemaakt wordt prikken we een gaatje." "Verdorie nog aan toe," schrikt de bezoeker, "dat kan toch niet goed zijn voor uw condoom verkoop?!"

"Nee," lacht de directeur, "maar het is schitterend voor de verkoop van de babyfles-zuigspenen!"

### REDACTIE

Freddy Blondelle, Hugo Conderaerts, Daan De Ceukelaire, Peter De Langhe en Karel Van den Berghe



# Dorpsdag Elst

Zondag 25 augustus  
vanaf 14 u op het St-Apolloniaplein

## ‘Made in Elst’



### Activiteiten onder voorbehoud

#### Ontspanning

- Criterium Elst (Dorpskoers)
- Linedancing
- Battle of the DJ's

en nog veel meer

#### Eten en Drinken

- Speenvarken
- Geutelingenijs
- Wijn en Cava-stand

en nog veel meer lekkers uit  
Elst!!!

#### Vrijwilligers Linedancing gezocht!

Eerste oefensessie op  
woensdag 5 juni om 20u in JH  
Rustica



dorpsforum



elst vzw



# DORPSONTBIJT ELST

9 juni 2013 vanaf 8u30

Zaal 'Ter Elst'



**Kaarten 10,00 EUR (volw.) en 5,00 EUR (kind < 12 jr.)**

GSM 0479/20 96 28 TEL 055/42 39 40 [ontbijt@deelstenaar.be](mailto:ontbijt@deelstenaar.be)

Argentakantoor Martens, Lepelstraat 74, 9660 ELST

Apotheek Sint-Apollonia, Sint-Apolloniaplein 3, 9660 ELST

Bakkerij Roovers, Sint Apolloniastraat 4, 9660 ELST

Slagerij De Koekelaere Ommegangstraat 3, 9660 ELST

